

20-02-2020 / 20-03-2020

Vandaag ben ik met R.AUW precies een maand in de lucht.

Vier weken geleden om 20:00 lanceerde ik mijn site www.rauw-verlies.nl
Niet wetende dat we allemaal, een paar weken later in een wereld vol corona zouden zijn.

Er zijn de afgelopen week al zoveel berichten voorbij gekomen, nieuwsberichten struikelen over elkaar heen. Net als de consument. Daar wil ik nu niet bij stilstaan. Er is al genoeg over gezegd en we weten allemaal wat er van ons verwacht wordt (althans dat zou eenieder kunnen weten).

De afgelopen dagen kwamen er ook prachtige, creatieve en warme ideeën voorbij, uit zoveel verschillende hoeken. Verschillende apps om elkaar te helpen, er te zijn voor elkaar, voor diegene die het nu zelf niet kan. Wat een kansen voor de mens om mens te zijn!

Ik heb nagedacht over de manier wat ik zelf zou kunnen bijdragen hierin. Naast mijn werk als woon-begeleider bij het leger des heils wil ook ik wat extra's doen. Zolang ik gezond ben, kan en wil ik met R.AUW, mij inzetten op een andere manier. Een manier die veilig is.

En dat is bellen. Een gesprek waarbij we elkaar fysiek zouden ontmoeten is nu niet mogelijk. Maar via de telefoon is er wel veel mogelijk. Via de telefoon of de computer kan ik er voor je zijn. Je kan me bellen, appen of mailen. Wat jij wilt. Je kan en mag delen wat je wilt. Ook als dat iets is wat helemaal niets met het virus te maken heeft. Schaam je niet om te vertellen waar je mee zit.

Ik wil via deze weg ook extra aandacht vragen voor jongeren en kids. Onder mijn volgers zijn er niet veel jongeren maar mijn volgers kennen wel veel jongeren en kids. Ik wil juist aan die volgers vragen om ze vertellen over mij. Dat als ze met vragen zitten of ze zijn gewoon klaar met het "gezeur" van ouders dat ze dan mij kunnen bellen, appen of mailen. Vertel er vooral bij dat ik niets aan ouders terugkoppel of deel... (zolang dat hun veiligheid niet in de weg staat)

Over tarieven wil ik het niet eens hebben maar ik kan me voorstellen dat mensen daar toch over nadenken en het als een drempel zien. Laat ik bij deze de drempel weghalen voor eenieder! Ik beloof er voor iedereen op een passende en haalbare manier te zijn.

En dan wil ik afsluiten met woorden van trots. Trots ben ik op mijn (bonus) kinderen die hun verantwoordelijkheden nemen. Die donders goed begrijpen waar het om gaat, dat het serieus is, maar die ook het vermogen hebben om het op een gezonde manier te relativeren. Trots ben ik op mijn vrienden, die doorgaan met werken zolang ze mogen en zolang het kan.

Trots op iedereen die om zich heen kijkt en denkt in mogelijkheden!

Keep your head up!

Liefs Hetty

RAUW

maakt élk verlies bespreekbaar